

Maurice Pons - De seizoenen

In dit bizarre, duistere maar wonderschone boek verschijnt een vreemdeling (een schrijver) in een afgelegen dorp. De bewoners zijn weinig toeschietelijk, maar hij wordt gedoogd. De seizoenen in het dorp zijn zo extreem (regen, vorst en sneeuw) dat linzen het enige gewas is dat er wil groeien. Als de vreemdeling, na veel ontberingen, verder wil trekken besluiten de bewoners hem te volgen..

Uitgeverij Vleugels â,→ 22,95