

Tommy Wieringa: De Heilige Rita

Bijna vijftig jaar woont Paul KrÃ¼zen met zijn vader in een Saksische spookboerderij buiten MariÃ«nveen, een vergeten dorp aan de grens. Eens zorgde zijn vader voor hem, nu zorgt hij voor zijn vader. Lang geleden stortte een Russische piloot neer in het maisveld achter hun huis. Dit zette een keten van gebeurtenissen in werking waarvan ze nooit volledig zijn gekomen. Na de Rus kwamen de Chinezen, die het cafÃ© en de snackbar in het dorp overnamen, daarna volgde de rest van de wereld. Met hen kwam ook de onzekerheid. Het verzet bestaat uit het beschimpen van de Chinezen en de aanschaf van meer bewakingscameraâ€™s. Voor de betaalde liefde steekt Paul KrÃ¼zen de grens over. In het bordeel raakt hij verzeild in een conflict dat hem dwingt de verscholen positie te verlaten die hij in het leven heeft gekozen. Van dit dorp en deze mensen is Rita, patrones van de hopeloze gevallen, de beschermheilige.

Â Uitgeverij De Bezige Bij: â,-19,99