

Literaire Boekhandel Lijnmarkt

De Literaire Boekhandel Lijnmarkt ligt in het midden van de oude binnenstad van Utrecht, rond de Dom en is zeker niet de zoveelste boekwinkel. De Literaire Boekhandel heeft een groot assortiment Nederlandse en vertaalde literatuur en een goede en gezellige kinderboekenafdeling. Daarnaast is er een uitgebreide sortering van tijdschriften, luisterboeken en prachtige boekverfilmingen op DVD (ook voor kinderen). Achterin bevindt zich een podium, het zogeheten 'Podium voor Poëzie', met een indrukwekkende keuze aan poëziebundels. Ook is er een permanente tentoonstelling van posters, kaarten, slopen en sloven voorzien van bekende, mooie of grappige teksten en gedichten.

De Literaire Boekhandel Lijnmarkt is de leukste boekwinkel van Utrecht.